



Ladies Only jubileumreis Toscane 2018

Dit jaar is onze 5de Ladies Only dus een jubileumreis. Op naar "Bella Italia" en wel naar het mooie Toscane. We vliegen dit keer eindelijk eens vanaf Rotterdam airport en dat gaat vele malen sneller dan vanaf Schiphol. We ontmoeten de dames allemaal vroeg en iedereen heeft er weer zin in! De vlucht naar Pisa gaat mooi op tijd. Wie jarig is trakteert en we hebben dan ook tijdens de vlucht gezorgd voor een heerlijk persoonlijk gebakje voor de dames.

Na aankomst staat buschauffeur Alessandro ons al op te wachten en na een kleine verwarring en verwisseling van koffers rijden we naar Pisa. Deze Italiaanse stad staat natuurlijk bekend om zijn scheve toren en daar hebben we dan ook twee uur de tijd om deze bijzondere toren in alle glorie te bewonderen. Het is heerlijk weer, dus na het maken van de beroemde toren foto's vinden we de meeste dames terug op de vele terrasjes in de zon voor de lunch. Wat een fijn begin van onze trip.



Na Pisa zetten we onze reis voort naar Florence. Hier aangekomen gaan we inchecken in hotel Donatello. Een fijn hotel in het centrum van de stad. Iedereen is blij met zijn kamer en het is hilarisch te horen hoe iedereen afzonderlijk zijn kamer moet vinden in dit prachtige oude gebouw met al zijn trappen en gangen. Iedere kamer is dan ook anders en is ingericht in Barok stijl. De middag besteden de dames aan het ontdekken van de omgeving van het hotel. Sommigen komen al terug met mooie foto's van de Duomo kerk van Florence en anderen hebben heerlijk in de mooie binnentuin gezeten van het hotel.



De avond staat gereserveerd in restaurant La Gratella bij Antonio. Dit is een typisch Toscaans restaurant met de heerlijkste Toscaanse pasta's en vlees. We genieten hier dan ook van een 4-gangen menu en de Chianti wijn vloeit rijklijk. Antonio was blij met onze gezellige dames en heeft alleen wel een week moeten bijkomen van ons luide gekakel!

Dag 2 begint helaas met regen. Vandaag staat het hoogtepunt van onze reis de Fiat500 Vintage tour op het programma. We gaan de tour in 2 groepen doen. De ochtend groep vertrekt al om 9 uur naar het start punt. Gelukkig is het nog een beetje droog geworden en na een korte uitleg over deze schattige oude wagentjes gaan we op pad. We rijden 3 uur lang door het Chianti gebied net buiten Florence. De straatjes zijn nauw en we hebben de grootste lol al stuiterend in de Fiatjes. Onderweg is er een stop bij Paulo. In zijn authentieke Toscaanse zaak worden we hartelijk verwelkomt met een glas prosecco. Je kunt hier de heerlijkste olijf olie proeven en ook kopen. De middag groep heeft dezelfde tour en genieten ook volop.



De rest van de dag is gebruikt om lekker te shoppen, musea te bezoeken, lekker te lunchen of een heerlijk Italiaans ijsje te eten. Er is zoveel te doen en te zien in Florence!

Dag 3 is gelukkig weer het zonnetje aanwezig. Er staat een stadstour per fiets op het programma. We ontmoeten onze 2 leuke Nederlands sprekende gidsen bij het hotel. We lopen gezamenlijk naar de fiets verhuur vlakbij het hotel en vervolgens gaan we in 2 groepen fietsen door de stad. We hebben oortjes in waardoor we in alle drukte van de stad onze gids goed kunnen horen. Zij vertellen ons alle ins en outs over de cultuur van Florence. Alle gebouwen en beelden hebben een bijzonder verhaal. Onderweg stoppen we nog bij een café waar we een cappuccino of een heerlijk ijsje kunnen nuttigen. We fietsen o.a. over de beroemde Ponte Vecchio en door de drukke straten en pleinen van Florence.



De middag en avond zijn vrij te besteden. We stellen voor om met z'n allen te gaan eten 's avonds. In Florence stikt het werkelijk van de leuke restaurants, alleen is het nogal druk in de weekenden dus het is nog al een uitdaging om voor 27 dames te reserveren. Uiteindelijk lukt dit bij restaurant Za Za. Als we aankomen staat er een lange wachtrij tot buiten en wij mogen dankzij onze reservering gewoon doorlopen. We hebben echt top gegeten in een zeer geslaagde ambiance. En voor de dames die er nog geen genoeg van kregen werden er nog een paar drankjes gedronken in de gezellige uitgaans straat Via Ferrata.



Dag 4 alweer de laatste dag is aangebroken van deze leuke reis. Het is wederom heerlijk weer en de dames vermaken zich de ochtend prima in de stad. Sommigen zijn nog moet van al het lopen en zitten heerlijk in het Italiaanse zonnetje in het park voor ons hotel. Om half 2 komt onze chauffeur ons halen voor de rit naar Lucca. Deze stad hebben we nog als bonus en als einde van onze reis. En wat is Lucca leuk! Deze middeleeuwse stad is volledig ommuurd door oude stadsmuren. Je kunt hier bij de poorten van de stad fiets karretjes huren om een rondje van 4km over de muur te fietsen. Een aantal van ons (inclusief wij als maffe reisleiding) maken hier gebruik van en hebben lol voor 10 natuurlijk! Verder kun je in Lucca ook heerlijk shoppen of gewoon weer lekker zitten, lunchen, drinken en vooral genieten op het pittoreske Piazza Anfiteatro.



Aan alles komt weer een einde en we vliegen 's avonds weer fijn terug naar onze families.

Alle lieve dames van deze reis bedankt voor jullie gezelligheid.

Volgend jaar voor de 6e keer.....wat zal onze bestemming worden?

